

Informatie over:

Geestelijke verzorging in Ziekenhuis Amstelland

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Naast medische vragen kan het ook veel andere vragen oproepen:

- Hoe moet ik verder?
- Wil ik nog wel verder?
- Wie of wat is eigenlijk belangrijk in mijn leven?
- Waar haal ik steun en kracht vandaan?

Soms helpt het je vragen eens uit te spreken en samen met een ander te zoeken naar antwoorden. Het team van de Geestelijke Verzorging is hiervoor beschikbaar.

Wij zijn er voor iedere patiënt en kunnen desgewenst ook contact leggen met uw eigen levensbeschouwelijke achterban. Alles wat u ons vertelt blijft vertrouwelijk.

Aanwezigheid

Wij zijn aanwezig op maandag tot en met vrijdag en te bereiken via telefoonnummer 020 - 755 6765 of per e-mail: geestelijkeverzorging@zha.nl. U kunt ook vragen of de verpleging ons belt.

Wat bieden wij?

- Begeleiding tijdens ziekenhuisopname.
- Luisterend oor naar uw ervaringen.
- Zoeken naar wat u houvast geeft.
- Steun en troost bij rouw en verdriet.
- Begeleiding bij moeilijke beslissingen.
- Stervensbegeleiding.
- Geloofsgesprek en vormgeven van rituelen zoals gebed, communie en ziekenzalving.

Vieringen

Op iedere eerste zondag van de maand en op christelijke feestdagen is er een oecumenische viering in de Ontmoetingsruimte. Zondagvrijwilligers nodigen u uit en willen u graag begeleiden, zo nodig in bed of in een rolstoel. Deze viering wordt door de ziekenhuisomroep Radio Tulipa TV live uitgezonden via tv kanaal 2.

Iedere zaterdagochtend en tijdens joodse feestdagen is er een joodse gebedsdienst in de Ontmoetingsruimte. Voor meer informatie en begeleiding naar en tijdens de dienst kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Joodse zaken.

U bent, evenals uw familie, van harte welkom bij deze diensten.